

De kernwaarden van de viswinkel van Aris Zwarthoed zijn kwaliteit, vriendelijkheid en schoonheid. Klanten kunnen hier terecht voor de meest uiteenlopende, duurzaam gevangen vis. Daarnaast verzorgt Zwarthoed volledige catering en aankleding van feesten en evenementen en uitgebreide BBQ's. Ze worden ook geroemd om de in eigen keuken ontwikkelde visspecialiteiten; ze maken maar liefst 80 recepten zelf. Wat dacht u van: Kabeljauw met serranoham en venkelpuree of chartongfilet met citroen en basilicumvulling of zalmforefilet met curryquinoa?



hij vis op een houten plank. Wat ik heb begrepen, was het keihard werken. Gelukkig gingen de zaken langzaam maar steeds beter en kon mijn vader een eigen viswinkel beginnen." Aris wijst naar een foto: "Dit is Frits Philips. Hij was ook klant. Als hij een harinkje kwam eten, ging hij op een stoel zitten en genoot van wat er gebeurde in de winkel. Naderhand zei hij: 'Gij hebt nog geen last van de neergaande economie, dat zie ik wel'. Door Philips werd het assortiment vis in de winkel steeds uitgebreider. Als medewerkers op handelsreis waren geweest, vertelden ze dat ze zo'n lekkere vis in het buitenland hadden gegeten. Dan ging mijn vader op zoek en bleek het bijvoorbeeld zeeduivel te zijn; biefstuk van de zee. Hij anticepeerde daarop."



Hollandse Nieuwe: 2016 lijkt een goed haringjaar te worden met topmaatjes

DE ENE VIS IS DE ANDER NIET

Aris zet samen met zijn vrouw Wilma de Zwarthoed-traditie voort. De vis die iedere dag vers op het ijs in de vitrine ligt, koopt Aris op verschillende visafslagen in het land. Aris: "Daar zitten de commissarissen die voor mij vis inkopen. Zij kennen mijn winkel en weten hoe ik tegenover kwaliteit sta. Vis moet dagvers zijn

en ik koop het liefst vis uit de Noordzee omdat die een stevige structuur heeft. In Het Kanaal staat een sterke stroming waardoor vissen flink moeten zwemmen. Dat proef je. Daarnaast wil ik vis van kleine vissersboten. Ik ken alle nummers van de boten. Wat dat uit maakt? Je kunt op verschillende manieren vissen. Flyshooting is bijvoorbeeld een duurzame manier van vissen waarbij de kwaliteit van de gevangen vis hoger is omdat vissen geen stress hebben gehad bij het vangen. Hierdoor blijft de vis langer vers." Aris lacht: "Ja ja, vis is niet zomaar vis omdat er een vin aan zit. Klanten die hier in de winkel komen, kunnen rekenen op topvis met een eerlijk verhaal."



ARIS ZWARTHOED VISWINKEL

Raadhuisstraat 12 a
5582 JD Waalre
040 2215089
info@zwarthoedviswinkel.nl



VIS MET EEN EEN VERHAAL

ER ZIJN ONDERNEMERS MET LIEFDE VOOR HUN WERK EN ER ZIJN ONDERNEMERS MET HÉÉL VEEL LIEFDE VOOR HUN WERK. TOT DEZE LAATSTE CATEGORIE BEHOORT ARIS ZWARTHOED, EIGENAAR VAN DE VISWINKEL. ZELDEN IEMAND ONTMOET DIE ZO GEPASSIONEERD IS OVER ZIJN WERK EN DE VIS. OVER HET VANGEN, VERWERKEN EN VERKOPEN ERVAN; OVER DE FAMILIEGESCHIEDENIS, HET TOEGEWIJDE PERSONEEL, DE AMBACHTELIJKE WINKEL EN TEVREDEN KLANTEN TOT IN DE VERRE OMGEVING. ARIS: "WIJ HEBBEN IEDERE DAG 25 SOORTEN VERSE VIS VARIËREND VAN AAL TOT ZEEWOLF. ALS JE EENMAAL DOOR VIS GERAAKT BENT, KUN JE NIET MEER ZONDER. IK HEB MIJN EIGEN SPREEKWOORD: 'DE ZEE GEEFT WAT ZE HEEFT'. DAT BETEKENT IEDERE DAG EN IEDER SEIZOEN ANDERE VIS. DAT VERVEELT NOOIT!"

VISSERSLATIJN? ZET UW TOMTOM RICHTING WAALRE EN PROBEER EENS EEN VERSE HARING VAN HET MES...

Aris Zwarthoed

In de winkel van Zwarthoed hangen foto's aan de muur. Voldoende aanleiding voor een beknopte familiegeschiedenis van de Zwarthoedjes. Aris: "In 1933 verhuisde Jan Zwarthoed (opa Bab) samen met vrouw Arisje (oma Ootje) van Volendam naar Valkenswaard. Opa was visser en had twee boten. Maar de Zuiderzee werd IJsselmeer en dat betekende het einde van de visserij. Ze kwamen in klederdracht met de trein naar Eindhoven en de dag erna stonden ze op de voorpagina van het ED: 'Vreemde invasie in Valkenswaard'. Wij waren de allochtonen van die tijd. Bab en Ootje begonnen een winkeltje met zeep en kaas maar dat was niet voldoende om van te leven. Daarom kocht opa een bakfiets die hij isoleerde en zo verkocht hij vis in de Kempen. Hij ontdekte al snel dat kasteleins ijs nodig hadden voor hun koelkasten. Zo kwam het dat hij ook staven ijs ging verkopen."

Wij waren de allochtonen van die tijd

EVENEENS IN DE VIS

De vader van Aris ging ook 'in de vis'. Aris: "Mijn vader was eerst marktkoopman. Hij had inmiddels een vrachtwagentje en nam en passant ook de groenteboer en de bakker mee naar de markt. Daar verkocht

